

Bu sayfa Őu linkten yazdırılmıŐtır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/top-sakal-birakmakta-sakinca-var-mi]

[Ahlak](#)

Soru

Top Sakal Bırakmakta Sakınca Var mı?

ZorlaŐtırmayın KolaylaŐtırın hadisine istinaden Top sakalın hıkmı nedir? Bırakmakta sakınca var mı? Niyet daha önemli deęil mi? Bir de dinde sorulan sorulara neden hep itici(tabir-i caizse) cevaplar veriliyor. Dinimizi sevdirmek adına nasıl adımlar atılmalı?

Cevap

Top sakal bırakan bir mıslıman gence hoŐ gıruyle yaklaŐıp dıŐlamamak Őarttır. unkı toplumun uzerinde İslam kıltrunden ziyade batı kıltrunun etkisi hakim durumdadır. İrŐad ve teblięde, “mıjdeleyip nefret ettirmemek; kolaylaŐtırıp gıcleŐtirmemek” Peygamberimizin (sav) mıslımanlara bir emridir.

Top sakalın hıkmının ne olduęunu ancak Allah bilir. Ama Őuurlu bir mıslımanın gızünde hi olmazsa İslama soęuk bakan kesimlerin bir simgesidir. Simge noktalarında ise, insanların nasıl telakki ettikleri de ok önemlidir. KiŐi sadece kendi niyetine deęil, toplumun deęerlerine de hırm etmelidir. Peygamber efendimizden ise kılık - kıyafet, sa - sakal ve dıŐ gırunuŐte Yahudi ve hristiyanlara benzememek noktasında nehyeden sahih hadisler varid olmuŐtur. Hususen Őu hadis iman sahibi her mıslımanın dikkat edeceęi ciddı bir ikazı iermektedir: “Kim bir kavme benzerse ondandır”(1) Kavimlerin birbirlerine benzeyen bazı kıltruel oęelere sahip olmaları kaınılmazdır. Bu noktada, simgesel önem taŐıyan Őeylerden uzak durmak gerektięi anlaŐılmaktadır. Eskiden İslam alimlerinin “Őapka giyen kâfir olur” diye hıkmetmeleri de Őapkanın âlem-i kıfrın bir simgesi olmasından kaynaklanmaktadır.

Doęru, niyet amelden ınce gelir. Fakat elbette İslamın mıslımanlardan istedięi bazı vazifeler de vardır. Őuurlu bir mıslıman, ehl-i kıfre benzememenin de bir vazifesi olduęunu bilmelidir. Eęer bu vazifeyi kendine has sebeplerle yerine getiremiyorsa bile, yaptığının

İslami açıdan doğru olmadığının da idrakinde olması gerekir. Yani dinimizin kurallarını yaşayamasak bile, kendi yaşantımızı din hâline getirmek yada meşrulaştırmak çabası içinde olmamak gerekir.

Hep itici cevaplar verildiğini yazmışsınız. Hep itici cevaplar verildiği kanaatinde acaba isabetli misiniz? Muhakkak ki öylesi de vardır. Fakat cevaplar bize hep itici görünüyorsa bu durumdan da korkmak lazım. Çünkü nazar eşyanın mahiyetini değiştirir. Bu durum bizim doğru yerde durmadığımızın da önemli bir göstergesi olabilir. Rivayete göre Hz. Ömer ra. demiş ki, “inandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar”.

Dini hükümleri insanların akıllarının anlayabileceği ve hoşlarına gidecek bir üslupla anlatmak “Rabbinin yoluna hikmetle güzel nasihat ile davet et” (2) ayetinin de bir gereğidir. Fakat bunu yaparken insanlar hoşlanmaz diye, dine muhalif hükümler çıkarmak asla doğru bir tavır olamaz. Olsa olsa bazı şeyler görmezden gelinir, ya da bir gerçeği karşı taraf sindirecek durumda değilse hazmedeceği şeyler üzerinde durulabilir.

Allah hepimizi, hakkı hak bilip ona tabi olmakla ve batılı batıl bilip ondan sakınmakla rızıklandırın.

(1) Ebu Hâkim, Kitabül Müstedrek. İbn-i Ömer’den naklen(2) Nahl Suresi, 125

-