

Bu sayfa Őu linkten yazdırılmıŐtır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/su-ayine-gunesin-hem-zarfi-hem-mevsufudur]

[Risale-i Nur Mütalaası](#)

Soru

"Őu ayine, güneŐin hem zarfı hem mevsufudur"

Dokuzuncu lemada gecen "Őu ayine güneŐin hem zarfı hem mevsufudur" derken oradaki zarf nasıl açıklanabilir

Cevap

Sualde sadece zarfın manası sorulmuŐsa da biz temsili izah etmeye alıŐacađız.

"Meselâ, bir aynada güneŐ görünüyor. Őu ayna, güneŐin hem zarfı (onu iine alan), hem mevsûfudur (onunla sıfatlanan). Yani güneŐ bir cihette onun iinde bulunur, bir cihette aynayı ziynetlendirip aynanın parlak bir boyası ve bir sıfatı olur."

Paragrafın baŐındaki "bir aynada güneŐ görünüyor" cümlesine bakılırsa, burada esas itibariyle gökteki güneŐi deđil; aynada görünen güneŐi dikkate almamız gerekiyor. Bu yüzden misalimizdeki asıl maksad, aynadaki güneŐin ayna ile olan ilgisidir.

İŐte aynada bir deđil, iki güneŐ bulunur:

Birinci güneŐ: GüneŐin hakiki vücudu ki bunu göremiyoruz. Bu güneŐ sırf bir nurdan ibarettir.

İkinci güneŐ: Aynada akseden güneŐ sureti ki bunu görüyoruz.

Yani 1- GüneŐin vücud-u hâricisi. 2- GüneŐin vücud-u misalisi. "Göremiyoruz" tabiriyle aynanın camında parlayıp onu ziynetlendirmesinden önceki hâlini kastediyoruz. ünkü biz onu ancak parlayınca görürüz.

Hâlbuki parlamasından hemen önce aynanın içinde güneşin hazır olması gerekir. Bu ikisi arasında adeta zamansız bir fark bulunur. Elbette güneşin nuru, suretinden önce orada vardır ve o sureti ortaya çıkaran da odur.

Güneş, birinci cihet itibarıyla aynadan ayrı bir varlıktır. Asıl güneş de budur. İkinci cihet itibarıyla aynanın bir parçası ve onun bir sıfatı olur. Bu haliyle güneşin kendisi değildir. Güneşin varlığına bağlı olarak aynada ortaya çıkan güneşin misalî suretidir. Bu ise yeni, ikinci bir vücuttur.

Bu gayet derin temsilin hakikate tatbikini ise, mevzunun hassasiyetine binaen akılların kuvvetlerine havale etmenin daha münasib olacağını düşünüyoruz.

-