

Bu sayfa Őu linkten yazdırılmıŐtır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/ilim-fen-ve-felsefe]

[Risale-i Nur](#) [Risale-i Nur Mütalaası](#) [Üstad Bediüzzaman](#)

## Soru

### İlim, Fen ve Felsefe

Bediüzzaman hazretleri bir yerde "Vicdanın ziyası ulum-u diniyedir. Aklın nuru fûnun-u medeniye'dir. İkinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." demektedir. Ancak 11. recada "ulûm-u felsefiyeyi, ulûm-u İslâmiye ile beraber havsalama doldurmuŐtum. O ulûm-u felsefiyeyi pek yanlış olarak ma'den-i tekemmül ve medâr-ı tenevvür zannetmiŐtim. Halbuki o felsefi mes'eleler, ruhumu çok fazla kirletmiŐ ve terakkiyât-ı ma'neviyemde engel olmuŐtu." demektedir.İkinci cümle ile birinci cümle nasıl birlikte düşünülecek?

## Cevap

Fûnun-u medeniye ile ulumu-u felsefiyenin aynı Őeyler deđildir. Fûnun-u medeniye fizik, kimya, astronomi, matematik, tıp vb. ilimlerdir. İnsan bu ilimlerin yardımıyla kainatta tecelli eden Esmâ-i İlahiyeyi daha iyi anlar. Bu ilimler imanın yardımıyla marifetullahı artırır. Ulum-u felsefiye ise medeniyet fenlerinin gösterdiđi hakikatlere vahyin gözlüğü ile deđil sırf akıl ile bakar. Bu cihette hata eder. İbn-i Sina, Farabi Aristo, Eflatun gibi.

Üstadın İslami ilimlerle beraber medeniyet fenlerini ve feylesofların eserlerini de okuduđunu anlıyoruz. Üstadın Ruhumu kirletmiŐ dediđi ilimler medeniyet fenleri deđildir. (Çünkü bunlar adetullah kanunlarıdır) Belki İbn-i Sina, Farabi, Aristo, Eflatun gibi feylesofların kitaplarında geçen meseleler olsa gerek.

